

NIJLANDKRANT

Van Nijlandsters veur Nijlandsters

Burendag

Dit jaar was burendag heel anders dan andere jaren! Het lijkt alweer lang geleden maar het is zo leuk om er nog even over te lezen. Yvonne vertelt.

Groenplan

Het is zover! De financiering is rond. We kunnen het Groenplan verder gaan uitwerken. Verderop in dit nummer een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Christmas carols

Op vrijdagmiddag 24 december vanaf 16.00 uur kun je in de St. Nicolaaskerk kerstliederen komen meezingen. Natuurlijk zijn er ook lekkere drankjes en hapjes!

Bomen planten

Walter is weer terug en vertelt waarom je het beste nu, in december, bomen kunt planten, en dan gaat het vooral om bomen met een kale wortel.



In dit nummer

Marijke en Wietse van der Bijl 'vuilen zich weer hallemoal thoes op 't Nijland', nu zij weer terug zijn in hun nieuw gebouwde huis aan de Battenweg. Elizabeth ging langs bij Elja en Minke en vroeg hen onder meer waar ze later zouden willen wonen. De Sint was natuurlijk even in Oosternieland. Er was een knutselmiddag, een neon party, een pub quiz en er komt nog veel meer!

Waarom een Nijlandkrant

Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de buurtapp en de gebruikelijke flyers in de brievenbus. En iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto's zijn altijd welkom. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com.



Sint in Oosternieland

Waar we vorig jaar Sinterklaas mochten verwelkomen in een nog vrij kaal dorps huis, was dat nu heel anders. Een prachtig versierd en gezellig dorps huis vol met dorpsbewoners stond op hem en zijn Pieten te wachten. Eppe en Leo zorgden met hun muzikale omlijsting voor een extra gezellige sfeer, en er stond een prachtige zetel klaar. Het ontbrak Sint en zijn Pieten dus aan niks!

En ze stelden ons ook niet teleur, want ze kwamen met zakken vol cadeautjes. Ook waren ze 's nachts al langs geweest. Want een groep kinderen had vrijdagavond, onder het genot van een beker warme chocolademelk, hun schoen gezet en een paar prachtige liedjes gezongen. De volgende ochtend zaten deze vol met lekkers en kleine cadeautjes.

Sint riep op zaterdagochtend alle kinderen met hun broertjes en zusjes bij zich en wist over elk kind iets leuks te vertellen uit zijn grote boek. Ook was er een mooie fotolijst waardoor de kinderen op de foto konden met het bezoek.



En natuurlijk werden alle kinderen verwend met een prachtig cadeau. Het was een mooi feest. Tot volgend jaar, Sint!

Kinterview

Elizabeth ging langs bij Elja (15) en Minke (15) Wieggers. Ze zijn opgegroeid in Oosternieland.

Hoe vinden jullie het om in Oosternieland te wonen?

'Heel leuk, je hebt hier lekker veel ruimte. Maar het is wel erg rustig, er mag iets meer leven in de brouwerij.' Vroeger misten ze leeftijdsgenootjes in de buurt, maar ze zijn er ook aan gewend. Minder leuk is dat alles ver weg zit, bijvoorbeeld winkels en de trein.



Wat vinden jullie van het dorps huis?

'Heel leuk! Je ziet de mensen uit het dorp vaker, dat vinden we gezellig. De neon party en de pub quiz waren leuk, de pub quiz hebben we gewonnen!' Een spelletjesavond lijkt ze ook leuk, met bijvoorbeeld monopoly, cluedo of beverbende.

Wat doen jullie als je vrij bent?

Paardrijden bij Stal Bakker of leuke dingen met vrienden of familie, zoals winkelen. Kerst vinden ze een leuke periode om te winkelen, ze houden van glitter en gaan ook graag naar de kerstshow bij Tuinland. Vorig jaar zijn ze naar een kerstmarkt in Duitsland geweest. Dat is ook gezellig, wel veel kitsch en bratwurst.



Hebben jullie een bijbaantje?

Minke: 'ik werk bij Zandster Boerenzuivel, dat is heel leuk en leerzaam.' Elja: 'ik heb in de zomer bollen gepeld en zoek nog een baantje maar weet niet wat me leuk lijkt.'

Waar zou je later willen gaan wonen?

Minke zou wel in Den Bosch willen wonen, het lijkt haar leuk een andere stad te ontdekken waar de mensen anders zijn. Ze zou ook wel een tijdje au pair willen zijn in Amerika. Elja zou ook wel een poosje in het buitenland willen wonen. Zij zou in de horeca willen werken, bijvoorbeeld op Curacao.

Plannen genoeg dus! Bedankt voor het gezellige gesprek meiden!

Knutselmiddag!

Op 27 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie, kwamen zo'n zestien kinderen knutselen in het dorps huis. Elizabeth was erbij!

Het thema was natuurlijk 'Herfst'. Het dorps huis was gezellig aangekleed en de kinderen konden aan verschillende tafels mooie kunstwerken maken. Er werden pindakettingen voor de vogels geregen, spinnenwebben en poppetjes van kastanjes gemaakt, uiltjes beplakt met gekleurd papier-maché, kransen van bladeren gemaakt en potjes beplakt met bladeren. Eppe kwam met een spontaan knutselidee; een wc-rol besmeren met pindakaas en deze dippen in vogelzaadjes. Alle kinderen waren de hele middag ijverig bezig onder het genot van ranja en iets lekkers.



Sommigen stil met een puntje van de tong naar buiten vanwege de concentratie, anderen druk kletsend met de buurman of buurvrouw. Ook de aanwezige moeders hebben zich van hun creatieve kant laten zien.

Het was een geslaagde middag en de knutselwerkjes zagen we, wandelend door het dorp, op verschillende plekken zowel binnen als buiten weer terug. De vogels waren er vast blij mee!

Team Leutje winnaar pub quiz Oosternieland!

Op vrijdag 17 november vond in Dörpshoes Nijland de allereerste Nijlandster pub quiz plaats. Quizmaster Sanne Brontsema maakte het de vijf deelnemende teams bepaald niet gemakkelijk.



Het winnende team met vlnr: Anne Klein, Minke Wieggers, Alfred Klein, Lukas Jonkman, Elja Wieggers

Verdeeld over negen categorieën werden er zo'n negentig vragen op de deelnemers afgevuurd. Uiteindelijk bleek Team Leutje over de meeste kennis en inzicht te beschikken en gingen zij er met de prijzen vandoor.

Een al met al zeer geslaagde en goed georganiseerde pub quiz die vast en zeker een 'revanche-vervolg' zal krijgen.

Fotowedstrijd

We werden niet gelijk bedolven onder de foto's van de vier jaargetijden in ons dorp. Maar niet getreurd: er komt een volgende wedstrijd! En als inspiratie hangen er binnenkort een paar prachtige opnamen van Oosternieland in de zomerzon en in de najaarsregen in het dorps huis.



Het onderwerp voor de komende wedstrijd is een kiek van je favoriete huisdier. Dat kan van alles zijn: een vrolijke marmot, een kwispelende viervoeter of een snorrende kater. Ik heb zelfs gehoord dat zich in ons midden een wandelende tak ophoudt.

Stuur je foto digitaal in vóór 1 april naar de redactie en wie weet dat uw of jouw huisdier eeuwige roem ontvangt.

Henk Poot

Eppe Scholtens in gesprek met.... Wietse en Marijke van der Bijl

Al bijna veertig jaar wonen Wietse en Marijke van der Bijl op die prachtige plek aan de Battenweg. Weliswaar net een beetje buiten Oosternieland, maar de begrippen rust, ruimte en uitzicht krijgen daar echt handen en voeten. En ook nog in een inmiddels 100 procent nieuw huis dat zowel aardbevingsbestendig, gasvrij, onderhoudsvrij als levensloopbestendig is. Alle nadelen hebben hun voordelen, zullen we maar zeggen. Daarover later meer. Voor nu zijn ze gelukkig weer thuis!

Wietse en Marijke werden min of meer in elkaars armen gedreven doordat ze in een dubbele woning aan de Langelandsterweg in Uithuizermeeden naast elkaar kwamen te wonen.

Marijke de Haan werd eerder geboren in Oudeschip en bracht daar voor een groot deel haar jeugd door. Dat dorp was toen nog een bloeiende gemeenschap met meerdere winkels en twee scholen. Een daarvan, de Hervormde lagere school, bezocht Marijke. Meestal ging ze daar lopend met haar klasgenootjes naartoe. Ze bezocht ook de plaatselijke zondagsschool en speelde met haar vriendinnen of bij ooms en tantes die dichtbij woonden. Na het voltooien van de lagere school ging Marijke naar huishoudschool Preludium in Uithuizermeeden, waarna ze besloot kapster te willen worden. Dat lukte na een vierjarige beroepsopleiding, waarna ze achtereenvolgens haar beroep ging uitoefenen in Roodeschool, Groningen en Uithuizen.



Ze gaf haar baan op nadat Marcel, hun oudste, werd geboren. Ze ging haar tijd en zorg wijden aan het gezin en is dat, zolang de kinderen in huis waren, altijd blijven doen. Naast Marcel, kregen Wietse en Marijke ook nog twee dochters: Laura en Suzanne. Haar vrije tijd besteedde en besteedt Marijke nog steeds veelvuldig aan bloemschikken, boeketten maken en tuinieren. Ook deed ze vrijwilligerswerk voor de kerk en de Gereformeerde basisschool de Lijnbaan, waar hun kinderen op school zaten.

Wietse werd geboren in Zandeweer (toen nog gemeente Kantens), maar toog al gauw met zijn ouders en vijf broers en zussen naar Spijk. Na ongeveer drie jaar daar gewoond te hebben, kreeg pa van der Bijl een betrekking bij Boer Rijzebol in de polder en gingen ze daar wonen aan de Dwarsweg. Omdat ze op die plek nou niet bepaald in een echte gemeenschap woonden, toog Wietse vaak naar het meer levendige Oudeschip. Maar ook omdat daar zijn oudere zus woonde die als een tweede moeder voor hem was. Van een ontmoeting met Marijke aldaar kwam het overigens destijds nog niet. Na zijn lagere schooltijd aan de Lijnbaan in Uithuizermeeden was het logisch dat Wietse ook naar een Christelijke technische school in Groningen ging. Dat bleek echter geen succes en een jaar later ging hij naar de ambachtsschool in Uithuizen om daar de richting bouw te gaan volgen. Daarna vervolgde Wietse zijn schooltijd aan de MTS aan de Admiraal de Ruiterlaan in Groningen.

In gesprek met Wietse en Marijke (vervolg)

Vervolgens ging hij aan het werk, maar uitgeleerd was Wietse allerm minst. Hij deed, naast zijn dagelijkse werkzaamheden, nog een aannemers-opleiding, een architectenopleiding, een opleiding milieukunde en bedrijfskunde. En ook volgde hij nog een aanvullende mediator-opleiding.



Zoals al gezegd, door een speling van het lot werden Wietse en Marijke burens aan de Langelandsterweg. En dat bleef niet zonder gevolgen, want nadat er mooie dingen tussen de twee gingen opbloeien, trouwden ze in 1979. Ze gingen destijds wonen aan de Margrietstraat in Uithuizermeeden, maar werden al gauw gewezen op het huis aan de Battenweg. Dat leidde tot het kopen daarvan in november 1983.

Al de opleidingen die Wietse gevolgd had, kwamen Wietse natuurlijk goed van pas toen hij vanaf 1975 werkzaam werd in de wereld van bouw- en woningtoezicht, het verlenen van vergunningen en alles wat daarbij kwam kijken. Hij begon als bouwkundig tekenaar maar maakte, mede door inzet en inzichten van hemzelf, de ontwikkelingen bij de Gemeente door, naar meer gestructureerde bouwtoezicht en daarbij horende bouwvoorschriften. Na uitstapjes en kortere baantjes in Winsum en Delfzijl (DEAL), kwam Wietse uiteindelijk weer bij de Gemeente Eemsmond als beleidsregisseur terecht. In de latere samenvoeging van meerdere gemeenten tot de Gemeente het Hogeland vond Wietse aanleiding om (iets eerder) met pensioen te gaan. Dat was wel wennen voor hem maar daarmee kreeg hij natuurlijk meer tijd voor zijn bestuurswerk, tennissen en keyboard spelen.

Maar vanaf februari 2019 werd er ook veel tijd opgeslokt door de perikelen die een inspectie van hun huis door de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) met zich mee bracht. De uitkomst van het daaropvolgende inspectierapport was dusdanig heftig dat er uiteindelijk besloten werd tot sloop en herbouw van hun geliefde huis aan de Battenweg. In de tussentijd verhuisden Wietse en Marijke naar Kolhol, waarna ze uiteindelijk in februari 2023 hun nieuwbouwhuis konden betrekken. Na wat technische perikelen in het begin voelen Wietse en Marijke zich weer gelukkig daar en ontvangen ze daar maar wat graag als opa en oma hun inmiddels verkregen drie kleinkinderen.

Wietse zien we momenteel bijna wekelijks op zijn fiets kranten en andere media in het dorp rondbrengen en Marijke heeft zich opgeworpen om als vrijwilligster mee te werken aan werkzaamheden in en rond Dörpshoes Nijland. Daarmee wordt hun band met het dorp, waar ze die bijna 38 jaar lang niet zo zeer voelden, wellicht ook wat sterker. Hoe dan ook:

Wietse en Marijke van der Bijl 'vuilen zich weer hallemoal thoes op 't Nijland!'

Vereniging van dorpsbelangen Oosternieland

Nieuws, updates, ontwikkelingen, agenda, oproepen

Uitnodiging Bespreking Groenplan Oosternieland

Beste Nijlandsters,

Al een aantal jaren zijn we, samen met Landschapsbeheer Groningen, bezig met de voorbereidingen op de uitvoering van het Groenplan Oosternieland zoals dat eerder aan alle dorpsgenoten is voorgelegd en tijdens een eerdere sessie met bewoners in de kerk is besproken.

Erg veel tijd hebben we moeten steken in het aanvragen van de benodigde subsidies voor dit project. Maar goed nieuws: **de financiering is nu rond!** Wel hebben daartoe het plan hier en daar moeten aanpassen. Om de uiteindelijke versie met **alle dorpsgenoten** te bespreken, nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst die we (voorlopig) gepland hebben op:

Dinsdag 23 januari 2024 om 20.00 uur in Dörpshoes Nijland

Daarbij zal ook een vertegenwoordiging van Landschapsbeheer Groningen aanwezig zijn. In aanloop daarnaartoe zullen we nog een definitieve uitnodiging mailen c.q. bezorgen met daarbij de uiteindelijke versie van het Groenplan. Binnen het plan zijn er overigens ook mogelijkheden om per woning een eigen invulling te geven aan beplanting, enzovoort. De mogelijkheden en wensen hiertoe zullen we van tevoren in kaart moeten brengen.

Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Activiteitenagenda dörpshoes Nijland

31 december: borrel en oliebollen van 16.00 tot 18.00 uur

31 december: kerk geopend voor 'kloksmeren' en een klein hapje om 00.00 uur

5 januari: nieuwjaarsborrel en hap van 17.00 tot 19.00 uur (hierover volgt een mail naar alle bewoners met meer info en prijsopgave)

16 januari: visje eten tussen 11.00 en 13.00 uur

19 januari: vrijmibo van 17.00 tot 19.00 uur

23 januari: bewonersavond over Groenplan Oosternieland om 20.00 uur

3 februari: koffieochtend om 10.00 uur

5 april: Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur

Neon party

Elja, Minke, Melvin en Floor mochten meedenken over een activiteit voor de jeugd. Het werd een neon party compleet



met hippe muziek, coole drankjes en hapjes op vrijdagavond 24 november. Een heel groepje was aanwezig en ze hadden veel plezier met lekker kletsen, lol maken en spelletjes doen. 'Zeker voor herhaling vatbaar', riepen ze in koor. Zo vertelt Anneke Tiggelaar.

Planten van (fruit)bomen!

Het is inmiddels alweer december. En het wil maar niet droger worden met het weer! Wie regelmatig langs "Landje Hollander 2" aan de Oosternielandsterweg rijdt, ziet dat het landje alweer aardig is vol geplant. Te veel misschien zelfs. Maar dat is een zorg voor later.



In dit nummer van de Nijlandkrant wil ik het hebben over het planten van bomen, want daar is het nu de beste tijd voor. En zeker in december. Want wat mijn oude vadtje altijd zei: 'wat voor de kortste dag geplant wordt gaat groeien en na de kortste dag kan groeien.' En dat klopt helemaal als een bus.

Bomen met kale wortel

Ik heb het vaak over fruitbomen maar dit verhaal geldt voor alle bomen met kale wortel, dat wil zeggen boom zonder een kluit of pot. Als we een boom aanschaffen, kijken we eerst of we goed plantmateriaal hebben, we betalen er immers voor. Vrij van ziekte en plagen en een goed wortelgestel. Goede (rechte) stam, juiste dikte, en stevigheid. Schors moet stevig, glad, en blinkend zijn, niet droog of beschadigd. Als we dat allemaal hebben gedaan, maken we een plantgat zodat het wortelgestel er ruim in past en niet dat de wortels erin gepropt worden, zodat de wortels omhooggeduwd staan. Dit vertraagt de wortelactiviteit aanzienlijk, misschien bijna tot niets. Vervolgens planten we de boom iets dieper dan de boom op de kwekerij heeft gestaan. Je kan dat vaak zien aan de donkere verkleuring bij de wortelskransrand.



Boompalen

Voordat we de boom gaan planten, zetten we ook twee boompalen in het gat. Niet één, want dat is verkeerde zuinigheid. Aan één paal blijft de boom rond zwiepen en kunnen net ontwikkelde wortels weer afgetrokken worden. Dus twee, laat dat duidelijk zijn! De randen van de plantgaten kunnen we ook wat los steken met de schop. Nu zetten we de boom in het plantgat en gooien de goed losgemaakte grond uit het plantgat op de wortels. We mengen een zak tuinaarde/potgrond door de grond. Maar nog niet alles op de wortels gooien, de helft ongeveer. We gaan nu voorzichtig aan de stam schudden zodat de grond goed tussen wortels kan komen en er zodoende geen grote luchtgaten bij de wortels komen. Want waar te veel lucht zit rondom de wortels worden de wortels niet geactiveerd en blijven ze wachten op betere tijden of gaan verdrogen. Nu gooien we de rest van de grond en compost op de wortels en drukken dat met drie of vier voetdrukken aan. Dus niet aanstampen!! De rest van de grond/aarde harken we rond het plantgat, net iets hoger dan het maaiveld is. Door inklink van de aarde in de komende maanden zal het hetzelfde niveau krijgen als de rest van het veld.

Water geven

Water geven hoeft niet, ik denk dat we nog wel wat krijgen. Maar plant je je boom toch later dan februari, dan zou ik wel wat water erbij geven. April kan een kwaai maand zijn met soms 25 graden. Ik hoop dat ik hierbij goed heb uitgelegd hoe je een boom kan planten en dat dat niet zo moeilijk is mits... Heel veel succes met jullie plant-activiteiten!

Walter

Dörpshoes Nijland

Burendag gezien door Yvonne Gerrits

Zaterdag 23 september was het burendag. Oosternieland deed hier net als de voorgaande jaren weer aan mee. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4^e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede burenen doen ertoe!

Voorgaande jaren werd er in ons dorp altijd geklust op deze dag. Omdat er de afgelopen tijd zo ontzettend veel geklust is aan het dorps huis hebben we besloten om dit jaar niet te klussen maar iets leuks en ontspannends met elkaar te doen, een spelletjesmiddag voor jong en oud.



Er waren wat spellen gehuurd, voor iedere leeftijd zat er wel iets leuks bij. De allerkleinsten konden eendjes vangen of ringwerpen om een cactus. Een ander, echt oud Hollands spel wat er was, was blik gooien. Er was een tafelhockey spel, een trekbiljart en een wel heel bijzondere sjoelbak.

Buiten stond een XL jenga spel wat bij de kinderen erg in trek was.. De hele middag stroomden er kinderen en volwassenen binnen. De kinderen hadden een stickerkaart.



Bij ieder spel kon een sticker worden verdiend en met een volle kaart kregen ze een klein prijsje. Ook waren er voor de volwassenen prijzen voor een drietal spellen en dus ook drie winnaars! Harm Jan heeft de hoogste score gehaald bij het sjoelen, Judith had de hoogste score bij het trekbiljart en Marieke bij het boogschieten.

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarmee we terug kijken op een geslaagde burendag 2023.



Wij wensen jullie een vredig kerstfeest en nieuwjaar

Colofon

Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema,

Elizabeth Tamminga, Margot Slotboom

Telefoon: 0650826864

e-mail: nijlandkrant@gmail.com

De Nijlandkrant is ook te lezen op

oosternieland.nl

Druk: DePrint, Winsum

Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen wij graag vóór 1 maart 2024 (bijdragen kunnen ingekort of geredigeerd worden).