

NIJLANDKRANT

Van Nijlandsters veur Nijlandsters

Koffietijd

Paula verhaalt van de goed bezochte koffieochtend, afgelopen zaterdag 5 augustus, toegerust met cake, koek, soesjes en zelfgebakken muffins!

Buurt-bbq

Op zaterdag 2 september 2023 genoten zo'n vijftig dorpsgenoten van een heerlijke maaltijd tijdens de jaarlijkse buurt-bbq. Deze keer voor het eerst in en rondom het dorpshuis.

Kinterview

Elizabeth ging langs bij Eva en Roan. Zij vertellen waar zij op school zitten en wat ze het liefste in het dorpshuis zouden doen.

Fotowedstrijd

Je kunt vanaf nu foto's insturen voor de fotowedstrijd die we vorig jaar aangekondigd hebben. Een deskundige jury beoordeelt de foto's en mag een prijs uitdelen.



In dit nummer

Henk en Henriët Poot vertellen hoe zij in Oosternieland terechtgekomen zijn, waar zij opgegroeid zijn en waarom zij Oosternieland zo'n heerlijke plek vinden om te wonen. Een overzichtje van oude foto's in dit nummer laat zien hoe Nijland er in vroeger tijden uitzag. Op een foto is te zien hoe de pastorie eruit zag eind negentiende eeuw met voor de deur een paard en wagen en de toenmalige dominee.

Waarom een Nijlandkrant

Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de buurtapp en de gebruikelijke flyers in de brievenbus. En iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto's zijn altijd welkom. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com.



Fotowedstrijd

Vorig jaar hebben we gevraagd om mee te doen aan een fotowedstrijd waarin ons dorp te zien is in de vier seizoenen. We zijn natuurlijk benieuwd wat dat heeft opgeleverd: Storm en regen, een winters landschap, Oosternieland in een prille lente of op een lome warme zomerdag.

De serie van vier foto's zien we graag vóór 10 oktober aanstaande tegemoet in het formaat van 20 bij 30 cm. U kunt ze bij Margot of bij mij inleveren. We hopen dan bij voldoende inzendingen op 1 november een expositie te openen in het dorpshuis.



De foto's zullen beoordeeld worden door een deskundige jury en de winnende fotograaf zal beloond worden met een geldbedrag en een wisselbeker, want de seizoenen gaan door en wij ook.

Henk Poot

Kinterview

Elizabeth ging langs bij Roan (10) en Eva (6) Tiggelaar. Ze wonen aan het begin van het dorp.

Hoe vinden jullie het om in Oosternieland te wonen?

Eva vindt het heel leuk omdat het vlakbij stal Bakker is. Roan vindt het fijn om in hun huis te wonen.



Waar zitten jullie op school?

Eva zit op Het Prisma in Uithuizermeeden, in groep 3. Roan zit op de Steiger in Groningen, in de bovenbouw.

Zijn jullie ook op vakantie geweest?

Ja! Naar een vakantiepark in Holten. Er was een speeltuin met springkussens waar ze zelf heen konden lopen, zonder papa en mama. Eva vond de pony waar ze op mocht zitten het leukst. Ze hebben ook een ritje met een stoomtrein gemaakt.

Zitten jullie op sport of muziek?

Eva zit op zwemles. Als ze haar A- en B-diploma heeft wil ze op paardrijden. Roan speelt trommel en op school heeft hij muziekles.

Wat doen jullie zoal als je thuis bent?

Roan zit graag op de iPad, en op zijn verjaardag heeft hij een dvd-speler gekregen, daarop kijkt hij dvd's van Kabouter Plop. En hij speelt graag op de Nintendo. Eva kijkt graag naar PaardenpraatTV en ze speelt met haar paardenmanege van Playmobil.

Wat zouden jullie in het dorpshuis willen doen?

Roan lijkt het leuk om spelletjes te doen, bijvoorbeeld Monopoly of UNO. Eva wil het liefst naar de paarden aan de overkant kijken en wachten tot ze weer een ritje mag maken!

Bedankt Roan en Eva, leuk om jullie te leren kennen!

Koffietijd!

Paula schrijft van tijd tot tijd mooie impressies voor de Nijlandkrant. Deze keer over de koffieochtend op zaterdag 5 augustus 2023.

Het was vakantietijd, maar niet iedereen was op pad en sommigen waren alweer terug van een fijne vakantie week. En zo was het weer een goedbezochte koffieochtend op zaterdag 5 augustus.

Op verzoek waren er kleine koffiekopjes aangeschaft. Maar natuurlijk werden de grotere bekers ook gevuld. Er was cake, koek, soesjes en zelfgebakken muffins. Wie schaduw wilde, zat onder het afdak. De ronde picknickbank was voor de zonliefhebbers. Die picknickbank is inmiddels vast uitverkocht. Die werd alom geprezen: 'zit lekker', 'mooi', 'je kunt er gemakkelijk op gaan zitten'. Zomaar een paar dorpsbewoners overwogen de aanschaf voor eigen tuin of terras.



De vorige picknickbank, een tweedehandsje, was jammerlijk ten onder gegaan als gevolg van houtrot en een groep vergaderende vrouwen, die allemaal aan dezelfde kant gingen zitten. Maar Dorpsbelangen had meteen een nieuwe picknickbank geregeld.

Tegen twaalf, na het bijkletsen en menig bakje met allerlei lekkers, werd er opgeruimd. Als je er niet bij kon zijn: de volgende koffieochtend is op zaterdag 7 oktober, tussen 10.00 en 12.00 uur. Welkom! En ook de vaste bezoekers van de koffieochtend zijn

natuurlijk weer welkom. Koffie, thee en ranja staan klaar.

Activiteitenagenda dörpshoes Nijland

Zaterdag 7 oktober koffieochtend 10.00-12.00 uur
 Vrijdag 20 oktober vrijmibo 17.00-19.00 uur
 Vrijdag 27 oktober knutselmiddag 14.00-16.00 uur
 Zaterdag 4 november koffieochtend 10.00-12.00 uur
 Zaterdag 11 november Sint Maarten 17.00-19.00 uur
 Vrijdag 17 november Pub quiz 20.00-23.00 uur
 Zaterdag 2 december sinterklaas + koffie 10.00-13.00 uur
 Zaterdag 31 december oliebollen + borrel 16.00-18.00 uur

Via deze weg nodigen wij u uit voor de komende activiteiten in ons dorps huis. Onze vrijwilligers staan voor u klaar, maar we kunnen nog extra handen gebruiken. Heeft u zin om te helpen, laat het ons weten. Wilt u zelf een activiteit organiseren, dan kan dat ook. U kunt zich hiervoor melden bij Yvonne ONW 47 of een berichtje sturen in de buurtapp. Wij nemen dan contact met u op!

Eppe Scholtens in gesprek met.... Henk en Henriët Poot

In mijn jeugd jaren ging ik (e.s.) er naar de zondagsschool en mocht er tijdens kerstvieringen Jozef en andere kerstverhaal-rollen spelen. Nu (bijna zestig jaar later) werd ik er, in die prachtige pastoriewoning pal naast de kerk van Oosternieland, ontvangen door Henk en Henriët Poot. Ruim veertien jaar wonen zij daar inmiddels nadat ze het huis hadden gekocht van Jelske Kuiper, de vrouw van de toen al overleden Rudi Voordes. En niet alleen het huis is erg fraai, ook de achterliggende tuin mag er dankzij de groene vingers van beiden zijn.

Het uiterst boeiende en uitgebreide gesprek dat ik met hen had, ging vooral over zaken als geloof en overtuiging en hoe ze, mede daardoor geleid, via vele andere plekken in Oosternieland terecht zijn gekomen. Dat begon destijds met een eerste preek die Henk als (gast)predikant hield in de kerk in Oosternieland waarin toen nog een heuse potkachel stond. De toenmalige dominee Jan Maasland had Henk destijds daartoe uitgenodigd.

Henriët is geboren in Winschoten en opgegroeid in het Oost-Groningse Nieuwe Pekela. Het Gronings verstaat ze goed, maar het spreken ervan is voor haar niet alledaags. Dat geldt overigens al helemaal voor Henk die geboren is in Delft. Henriët ging naar het Ubbo Emmius Lyceum in Stadskanaal en volgde daarna de Nijenborg Pabo in Groningen. Ze interesseerde zich toen al veel voor muziek (piano, tenorblokfluit, klarinet, gitaar en zang), maar is daarna ook in andere richtingen verder gaan studeren met name in psychologie en theologie. Maar ook schilderen en tekenen gingen tot haar hobby's behoren.

Momenteel, veel later dus, maar mede daaruit voortvloeiend, is ze bezig met het illustreren van een door Henk geschreven kinderboek ('Victoria') dat deels gebaseerd is op de vroeger door Henk en de kinderen bedachte verhalen voor het slapengaan.

Henriët werkt daarnaast nog tweeënhalve dag per week aan de Dalton-basischool in Rasquert en ze geeft spreekbeurten en gastlessen op scholen, in kerken en tijdens ouderenmiddagen en vrouwenbijeenkomsten over gewoonten en gebruiken in het jodendom en de wortels van het christendom.

Henk groeide op in een bovenhuis in Delft. Zijn vader was eerst zadelmaker, fabrieksarbeider en werd later verzekeringsagent. De omgeving waarin hij tot zijn vijftiende opgroeide van vaders kant beschrijft Henk als een volks/arbeidersmilieu, maar (met name) zijn grootouders in de Biesbosch hoorden bij de wat zwaardere reformatische (zwarte kousen) kerk. 'Maar verjaardagen werden gewoon gevierd, hoor', vult Henk lachend aan. Henk ging naar het gymnasium. Zijn middelbare schooltijd beschrijft hij als 'best wel dubbel': op school het vrijere sjekkie- en brommerleven en thuis en in het weekend veel meer het milieu van (kerkelijk) jeugdwerk.



In gesprek met....Henk en Henriët Poot (vervolg)

Mede door dat laatste gedreven, ging hij theologie studeren in Utrecht en kwam in de orthodoxe studentenvereniging *Voetius* terecht en volgde een brede studie met onderdelen als filosofie, sociologie en Hebreeuws. De Duitse theoloog Barth speelde voor Henk een belangrijke rol in het ontwikkelen van zijn denken, dat eigenlijk wel een beetje strijdig was met het reformatorische uit zijn jeugdijaren.

Toonaangevend daarin volgens Henk: 'Hoe God de stilte doorbreekt in jouw leven', veel meer dan: 'Je bent door God uitverkoren'. Henk reisde veelvuldig naar Israël en kwam daar in aanraking met Joodse theologen en rabbi's en ging op zoek naar de oorsprong van de kerk in de synagoge.



Henk werd jeugdpredikant in het Brabantse Doeveren en gaf leiding binnen het jeugdwerkcentrum aldaar. Uit zijn eerste huwelijk werden vier kinderen geboren: Samuel, Nathan (hij overleed na drie dagen), Gideon en Ruben. In een moeilijke periode na zijn echtscheiding werd Henk, na een korte periode in Stadskanaal, predikant bij de Marine in Den Helder.

Ondertussen had hij, tijdens het jeugdwerk in de gemeente Pekela, Henriët ontmoet. Zij trouwden uiteindelijk en kwamen in Oldemarkt terecht waar Henk zijn mooiste periode als predikant meemaakte. Ook Henriët werd in het plaatselijk werk zeer actief. Samen kregen ze zes kinderen: Rachel, Yoram, Sarah Devorah, Jonathan, Sifra Rebecca en David Benjamin. Ook de kinderen van Henk hadden zich inmiddels bij hen gevoegd.

Henk ging zich ondertussen, naast het gemeentewerk, steeds meer bezighouden met het bovenplaatselijk werk bij *Christenen voor Israël* en het uitdragen van hun boodschap over de joodse wortels van de kerk en de plek van het Joodse volk. Dat laatste doet hij nog steeds. Hij schrijft boeken, doet tv-werk en houdt lezingen in kerken van allerlei gezindten door het hele land, waarin de overtuiging dat 'we Joodse wortels hebben' centraal staat.

Nog wonend in Oldemarkt en inmiddels in dienst van de organisatie wilden Henk en Henriët op zoek naar een (liefst) vrijstaand huis, bij voorkeur ook nog dicht bij het spoor vanwege de studerende kinderen. Wel, daar kijken ze nu vanuit hun 'pastorie' in Oosternieland op uit en vonden daar tevens de stilte, de rust, de betrokkenheid en aanvankelijk ook de anonimiteit die ze zochten. Een heerlijke plek om te wonen, tot rust te komen en hun honden uit te laten. Op vrijdagavond staan ze wekelijks traditioneel stil bij de Sabbath en serveren dan kippensoep op de met witte doeken gedekte eettafel en de kaarsen en beleven zo hun geloof en toewijding, waar mogelijk, samen met hun kinderen en inmiddels vijf kleinkinderen.

Nijland uit de oude doos

In deze rubriek oude, wellicht niet zulke bekende, foto's van en nieuwsberichten over Oosternieland uit allerlei bronnen en archieven. Leuk om te zien in hoeverre ons dorpje veranderd en soms ook juist gelijk gebleven is. Mocht u nog oude foto's of berichten bezitten die leuk zijn om eens te plaatsen, meldt u deze dan vooral bij de redactie 😊.



De hervormde pastorie



De pastorie en de kerk tussen 1895 en 1900



Rechts de oude smederij. Foto uit 1904-1914



Krantenbericht uit 1902 (!)

Nijland uit de oude doos (vervolg)



Geweld in Oosternieland in 1903



De herinrichting van Oosternieland in 1993



Oosternielandsterweg 47, 49 en 51 in vroegere tijden. Op de achtergrond de vijf huisjes die plaats maakten voor het viaduct van de Eemshavenweg



Onze tuinman is op vakantie. In dit nummer geen advies en raad voor het nieuwe seizoen!
 Nu maar zien hoe wij en onze planten de herfst doorkomen. Wat bladeren laten liggen kan geen kwaad zo te zien.. heerlijk om op een warme herfstdag toch nog even te genieten van de laatste zonnestrallen.
 Kom je snel weer terug Walter?

Dörpshoes Nijland

Buurt-BBQ

Op zaterdag 2 september 2023 was het zover, Leo kon eindelijk gewoon aanschuiven bij de buurt-bbq zonder zijn erf te hoeven opruimen. De eerste buurt-bbq in ons nieuwe dorps huis was een feit. In een lekkere namiddag- en avondzon genoten zo'n vijftig dorpsgenoten van 0 tot 80+ met elkaar van een heerlijke maaltijd. Ieder uur was er een nieuw barteam actief zodat iedereen de gelegenheid had om ontspannen te kunnen eten en bijpraten met bekende en minder bekende dorpsgenoten. Her en der leerden mensen elkaar (nog) beter kennen, er werden vakantie verhalen uitgewisseld, spelletjes gedaan en het springkussen werd goed gebruikt. Een grote groep kinderen van alle leeftijden speelde afwisselend op het springkussen en in de speeltuin bij Jaap en Ina Woltjer.



Traditiegetrouw verzamelden de mannen zich rondom de bbq, maar ook de dames konden er wat van. Toen iedereen zijn buik rond had gegeten en het schemerig begon te worden, ging de vuurkorf aan en bleef het nog lang onrustig en vooral gezellig.



Dank aan de activiteitencommissie (in mooie nieuwe t-shirts) voor de vlekkeloze organisatie en aan Diana voor de heerlijke zelfgemaakte salades. En natuurlijk de andere vrijwilligers die de drankjes schonken en de volgende dag alles weer spik en span hebben gemaakt. Wederom bewees het dorps huis zich als een fijne en gezellige locatie waar we veel plezier van hebben.



Herfst
Regen
Paraplu op
Laarzen aan
Rondje
Oosternieland

Colofon

Redactie: Epe Scholtens, Sanne Brontsema,

Elizabeth Tamminga, Margot Slotboom

Telefoon: 0650826864

e-mail: nijlandkrant@gmail.com

De Nijlandkrant is ook te lezen op

oosternieland.nl

Druk: DePrint, Winsum

Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen

wij graag vóór 1 december 2023 (bijdragen kunnen ingekort of geredigeerd worden).