

NIJLANDKRANT

Van Nijlandsters veur Nijlandsters

Dorpshuis te huur

Nu het dorpshuis helemaal klaar is, kun je de ruimte ook huren! Wist je dat dorpsbewoners een speciaal tarief betalen? Je kunt huren vanaf een dagdeel.

Tikken van de regen

Walter zou wel weer eens graag de regen tegen zijn raam willen horen tikken. Hij vertelt wat je het beste kunt doen in je tuin als het zo lang droog is.

Floor

Floor vertelt over de theateropleiding die ze gaat volgen in Groningen en waarom ze het zo fijn vindt om in Oosternieland te wonen.

Vrijmibo

Elke derde vrijdag van de maand organiseert de activiteitencommissie een vrijdagmiddagborrel in het dorpshuis. Iedereen is van harte welkom!



In dit nummer

Jeannet en Jack Bousema wonen al vijftig jaar met veel plezier in Oosternieland en hopen dat nog heel lang te doen. Diana en Peter zijn eind vorig jaar in ons dorp komen wonen en vinden het nu al een heerlijke plek. Eppe heeft in beeld gebracht hoe het dorpshuis is gebouwd en Leo heeft alle bestanddelen in een recept bijeengebracht.

Waarom een Nijlandkrant

Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de buurtapp en de gebruikelijke flyers in de brievenbus. En iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto's zijn altijd welkom. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com.



Dorpshuis te huur!

Ons mooie dorpshuis is nu ook te huur. Niet alleen voor clubs, verenigingen en officiële organisaties maar ook voor de dorpsbewoners zelf.

Denk aan een verjaardagspartijtje, een vriendenbijeenkomst, een 25-jarig huwelijksfeest of een familiereünie. Lekker dichtbij en toch geen rommel thuis.

Als dorpsbewoner betaal je een speciaal goedkoper tarief van 50 euro per dagdeel. We vragen ook een borg van 100 euro.

Wanneer je de ruimte huurt, kun je kiezen voor een eigen catering. In dat geval moet je de zaal, de toiletten en de keuken in oorspronkelijke staat en schoon weer afleveren. Zo niet dan gaat er 50 euro voor schoonmaakkosten af van de borg. Kijk altijd aan het begin even of alles wel in orde is (schoon en zo).

Bij verhuur aan jongeren moet er altijd een volwassene aanwezig zijn. Jongeren beneden de achttien jaar mogen geen alcohol drinken en bij zich hebben.

's Avonds kun je de ruimte tot 1.00 gebruiken in verband met wetgeving van de gemeente. Belangrijk is ook dat er maximaal tachtig mensen in de zaal mogen en dat de vluchtdeur altijd toegankelijk moet zijn. Ten slotte mag je echt niet roken in het dorpshuis!

Drinken, eten en bediening kan in overleg met het bestuur geregeld worden. Graag twee weken van tevoren de bestelling doorgeven. Voor consumpties worden in dat geval de dan geldende prijzen gehanteerd. Reserveren kan via: oosternieland@outlook.com

Kinterview

Elizabeth had een gezellig gesprek met Floor Tiggelaar (16). Ze is twee jaar geleden vanuit de Emmapolder hier komen wonen samen met haar ouders.

Wat vind je leuk aan het wonen in Oosternieland?

De aardige mensen en dat alles hier lekker dichtbij is. Ik kan zo naar de trein fietsen. Ook dat het hier zo rustig is, en dat we nu een dorpshuis hebben.



Heb je nog leuke ideeën voor activiteiten in het dorpshuis?

Een sportmiddag, iets met dansen of een bootcamp lijkt haar leuk. Of iets met theater!

Floor is net geslaagd voor haar vmbo examen, de vlag staat nog in de tuin.

Wat wil je hierna gaan doen?

Ik ga naar de theateropleiding in Groningen. Je leert daar naast acteren ook dansen en zingen. Er worden per jaar maar 25 studenten toegelaten dus het was erg spannend of ik door de audities zou komen, maar het is gelukt!

Haar droom is om te acteren in grote musicalproducties zoals Soldaat van Oranje. Ze staat nu al ieder vrij uurtje op de planken, zo speelt ze bij het Vrijdagtheater en ze was onlangs figurant in het stuk 'Het oneindige nu' op het Suikerunieterrein. Ook speelt ze mee met de toneelgroep van Uithuizermeeden.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd

Dansen en acteren, of met vriendinnen afspreken en gaan shoppen of zwemmen.

Heb je een bijbaantje?

Ja, bij Meij Style in Uithuizermeeden, bollenpellen, en ik werk bij een trimsalon. Druk, druk, druk dus!



Dankjewel voor het leuke gesprek en succes met je theatercarrière!

Voor wie het leuk vindt om de theateravonturen van Floor te volgen, kijk op haar instagrampagina [@teddy.spring_07](https://www.instagram.com/teddy.spring_07)

Het tikken van de regen op mijn slaapkamerraam!

Dat geluid heb ik al weer een tijdje niet gehoord en ik mis het nu ook wel een beetje! Ook dit jaar hebben we weer last van de droogte en de zomer moet nog beginnen! Het zijn bijna tropische temperaturen, dat is zweten en puffen geblazen.



Ook de tuin ziet af. Groen gras wordt geel en dor, hortensia's hangen slap en tuinplanten drogen uit, scheuren in de grond. Maar wat doen we eraan en hoe ga je het beste om met deze droogte in de tuin? Gelukkig wonen wij, hier in het Hogeland op de **Klaai**! En dat is best een geluk. Alles begint met een goede bodem. Wie zijn bodem goed verzorgt, heeft baat bij de groei van zijn planten.

Een goede bodem zorgt ervoor dat water beter wordt vastgehouden en de wortels gemakkelijker bij water en voedingsstoffen komen. Strooi in het voorjaar compost in je borders of bij je planten zoals bomen, struiken, fruitbomen. Dit zorgt voor minder verdamping en hierbij blijft de bodem ook veel langer vochtig en koel. Ik strooi naast compost ook het maaisel van het grasmaaien onder mijn fruitbomen en net ingeplante haag.

Door deze mulchlaag aan te brengen, merk ik wel dat rond mijn boompjes de aarde veel minder scheuren vertoont. Het gazon maai ik een standje hoger omdat het hogere gras ook weer schaduw geeft op de grond en zo vangt het wat meer dauw op als deze er is!

Ook een goede beproefde methode is schoffelen. Door te schoffelen doorbreek je capillairen (buisjes in de bodem). Door capillaire werking wordt er vocht en lucht uitgewisseld. Wanneer je deze capillaire buisjes doorbreekt door schoffelen, droogt het bovenlaagje op en blijft het daaronder vochtiger. Ook de plantkeuze van meer hitte- en droogte-tolerante planten zou een oplossing kunnen zijn. Dan heb ik het niet over vetplanten en cactussen in de tuin, maar er zijn ook andere planten die goed tegen droogte kunnen. Denk aan lavendel, salvia, siergrassen, duizendknoop, duizendblad, flox, vlinderstruik en zo zijn er wel meer planten te vinden die beter tegen drogere periodes kunnen.



En meer bomen want deze geven schaduw en houden verdamping tegen van de bodem. En het is natuurlijk aangenaam om onder een boom in de schaduw te zitten. Maar als we toch water moeten geven, is het een goede strategie om een wat grotere hoeveelheid water te sproeien maar dan wel minder frequent. Dit helpt de wortels om dieper de grond in te groeien op zoek naar vocht. Hierdoor ontwikkelt het wortelgestel van de plant zich beter en kunnen ze efficiënter water opnemen. Sproei niet midden op de dag, dan verdampt er teveel water maar doe het 's morgens vroeg of later op de avond.

Nu nog wat aan die wind doen!

Walter

In gesprek met Jeannet en Jack Bousema

Twee geboren en getogen 'Stadgers' die al meer dan vijftig jaar in Oosternieland wonen! We hebben het over Jack en Jeannet Bousema, woonachtig op de Oosternielandsterweg nr. 46 in het huis waar daarvoor, maar dat zullen weinig Nijlandster (nog) weten, postbode Hommes en zijn familie woonde.

Jack en Jeannet wonen, zoals zoveel Nijlandsters, op een prachtstee met een grote en fraaie tuin. Het gesprek vindt plaats met uitzicht op die tuin waarin heel veel vogels (mussen, koolmezen en spechten) zich te goed doen aan het rijkelijk beschikbare vogelvoer.

Zoals gezegd zijn Jack en Jeannet oorspronkelijk beiden afkomstig uit de stad Groningen. Jack werd in 1950 geboren aan het Zuiderdiep en woonde daar ook tot zijn 23^e. Zijn ouders hadden daar een eigen naaimachine-zaak. Zijn lagereschooltijd doorliep hij aan de toenmalige Birnie-school, waarna hij nog twee jaar op de Menno van Coehoorschool de mulo deed. Afgemaakt heeft hij deze echter niet, want er moest gewerkt worden. Na dat bij zijn ouders te hebben gedaan, begon hij, ook aan het Zuiderdiep, samen met nog iemand anders een eigen zaak. Dat betrof een Radio-en TV-winkel. Dat was nog in de tijd van veel buizen en transistoren waarin Jack met name ook behendig werd in het repareren van allerlei elektronica. Het was echter hard en lang werken en mede daarom besloot Jack in loondienst te gaan werken bij de NS, eerst allerlei klussen op en rond de perrons vervullend (waaronder die van 'wisselsmeerder').



Het was nog de tijd van veel bagage sjouwen, posttreinen, en van Van Gend & Loos. Later schoolde Jack zich om tot conducteur, later hoofdconducteur, functies die hij uiteindelijk 35 jaar heeft vervuld. Het was voor hem een mooie tijd met veel leuke contacten en feestjes. Later, toen de agressie in de treinen hand over hand toenam, hield Jack het voor gezien en ging in 2010 met pensioen. Zijn vrije tijd vulde hij regelmatig met vissen. Zo maakte hij menige 'visreizen' naar Ierland waar onder meer op zalm en forel werd gevist. 'Een prachtige tijd', kijkt Jack terug.

Jeannet werd in 1952 geboren in Huize Tavenier in de stad. Haar ouders hadden destijds een huis aan de Noorderbinnensingel, met uitzicht op de vijver in het Noorderplantsoen. Haar lagereschooltijd bracht Jeannet door aan de Nassauschool in de Oranjebuurt, waar ze op het schoolplein ook veel speelde. Ook Jeannet bezocht twee jaar lang de ulo, maar ging toen naar het lhno (lager huishoud- en nijverheids-onderwijs) in Uithuizermeeden, waar ze dagelijks met de trein naar toe ging. Na haar schooltijd werkte ze voor een aantal banken waar ze, in eerste instantie, een 'manusje-van-alles' was. Later deed ze cursussen om breder inzetbaar te zijn. Uiteindelijk ging Jeannet werkzaamheden verrichten als receptioniste. Ze deed dit achtereenvolgens bij Van der Stoel in Usquert, het UMCG en bij de NOVO, later Cosis. In 2015 koos ook Jeannet voor het 'pensionado-schap'.

Na elkaar in 1968 ontmoet en twee jaar 'gehokt' te hebben in de Marwixstraat, trouwden Jack en Jeannet in 1972. Ze woonden op verschillende plekken in en rond de stad. In 1973 werd hun oudste dochter Yvonne geboren, waarna in 1976 Janny het eerste levenslicht zag. Inmiddels zijn Jack en Jeannet ook gezegend met zes kleinkinderen.

In gesprek met Jeannet en Jack Bousema (vervolg)

Ze kwamen in 1983 in Oosternieland terecht doordat Jack's ouders in Zijldijk woonden en hen attent maakten op het huis van postbode Hommes in Nijland, dat te koop kwam. Jeannet zat jarenlang in het bestuur van Dorpsbelangen en bekleedde ruim 12 jaar lang het voorzitterschap daarvan. Haar hobby's waren zwemmen, volleybal en op vakantie gaan. Dat laatste deden en doen ze regelmatig, met name naar warmere gebieden, waarbij Tenerife al 25 jaar lang een vaste bestemming is geworden. Samen met familieleden beleven ze daar regelmatig mooie tijden.



Ze zien de komst van Dörpshoes Nijland als een verrijking voor het dorp en zien het als een plek voor vele ontmoetingen waarbij de saamhorigheid in Oosternieland alleen maar kan worden vergroot. En Jack ziet zichzelf daar ooit nog wel eens als biljarter actief. Wie weet.....

Jack en Jeannet wonen al vijftig jaar met veel plezier in Oosternieland en hopen dat nog lang te doen.

Welkom in het dorp

Peter Huijboom en Diana Lensink zijn eind vorig jaar in Oosternieland komen wonen, aan de Tilweg nummer 26. Misschien heeft u ze al ontmoet of heeft u de mooie grote schuur al gezien die Peter zelf heeft gebouwd.

Peter is opgegroeid in IJmuiden en heeft vier volwassen dochters. Sinds 1997 heeft hij zijn eigen bouwbedrijf, 'Bouwbedrijf Beter'. Diana is geboren en getogen in Groningen en heeft een zoon en een dochter. Ze werkt op dit moment drie dagen in de week bij Elzingagroep, op de receptie en de financiële administratie.

Ze hebben afzonderlijk van elkaar al in talloze plaatsen gewoond, zowel in Nederland als daarbuiten. Toen ze elkaar tien jaar geleden leerden kennen, woonde Diana weer in Groningen met haar kinderen. Ze wilden al heel lang een huisje achteraf met een oprijlaan, maar haar kinderen, toen in de puberleeftijd, vonden uiteraard alles buiten de stad heel ver weg. Dus trok Peter bij hen in en hebben ze gewacht tot de kinderen het huis uit waren gevlogen. De wens was veel privé, rust en voldoende ruimte voor het bedrijf van Peter. Er gingen heel wat bezichtigingen en biedingen op woningen aan vooraf, in allerlei plaatsen. Van Metslawier tot Kropswolde tot Kolhol. Als ze erop terugkijken zijn ze heel blij dat alle biedingen werden afgewezen en ze in Oosternieland zijn terechtgekomen. Ze vinden het een heerlijke plek en een heel fijn dorp. Doordat het zo klein is maak je makkelijk contact en de sfeer is erg gemoedelijk.



Inmiddels kunnen de kinderen de plek ook waarderen. Hoewel het nog wel lastig is dat mama niet meer om de hoek woont, vinden ze het wel erg fijn om langs te komen. Als de schuur straks klaar is, trekken Peter en Diana daar eerst in, zodat het huis grondig verbouwd kan worden. Ze willen het huis omdraaien, zodat de keuken en woonkamer met terras richting de tuin komt. Mocht u eens bij ze langs gaan, probeer dan de heerlijke schommel aan de hoge boom. Na een zetje van Peter is het net of je zweeft!

Peter en Diana, heel veel woonplezier en succes met de grote verbouwing straks.

Dörpshoes Nijland

Beelden van de bouw



Meten = weten



Aardewerk=paarden
werk



Koffie geeft kracht



Noaberhulp



Leo de lasser



Beton storten



Eerste contouren



Vullen die hap!



Altijd toezicht
aanwezig



Tied veur n sjekje!



Boor-selfie



20 dakspanten



Acrobatiek ien 't
Olschip



De hoogte in



De hoogte in (2)



Vrijmibo!



Op de latten



Vele handen...



Oerdegelijk



Goed geïsoleerd!



WC in wording



Vloertje leggen



Leo's trots:
meterkast



Het eindresultaat!

Recept voor de bouw van een dorpshuis

samengesteld door Leo Luten

1 stuks keuken
 1 stuks geluidsinstallatie
 1 stuks digibord
 1 stuks slagtacker
 1 astroschakelaar
 1 vlaggenmast
 1 stuks itho afzuiger
 1 stuks verwarmingsunit
 1 stuks verzekering
 1 stuks brandblusser
 1 stuks sleutelkastje
 1 stuks AED
 1 stuks slanghaspel
 1 stuks stroomstoring
 2 jaar bouwen
 2 m3 metselspecie
 2 stuks groepenkast
 2 stuks toiletputten
 2 stuks wastafels
 2 stuks vlaggen
 2 stuks okumé platen 18 mm
 2 stuks notitieborden
 2 stuks rookmelders
 2 stuks luchtdoorvoerkanalen
 3 jaar voorbereiding
 3 stuks gepensioneerden 2MC
 3 stuks led-buis
 4 stuks buitenverlichting

4 stuks zwenkwielen
 4 stuks spiegel
 4 stuks haakjes
 5 stuks deuren
 6 stuks pedaalemmer
 6 stuks industriële lampen
 7 m3 gietvloer
 8 stuks schakelaar
 9 stuks azobé-palen
 12 m regenpijp
 12 stuks bitjes torx 20
 12 stuks zonnepanelen
 13 stuks zware gesprekken
 15 m3 vulzand
 15 m3 beton
 15 stuks kozijnen
 15 m3 frustratie
 18 stuks larix schaaldelen
 20 stuks spanten
 20 stuks inbouwdoos
 20 stuks stopcontact
 20 stuks kapstok
 21 stuks installatieautomaat
 26 m dakgoot
 30 liter bloed, zweet en tranen
 30 m2 tegels
 40 stuks cake
 40 stuks cazemierkoeken

50 m bangkirai
 50 m pvc buis
 60 stuks schetsplaat
 60 liter verf
 70 m3 grond
 75 stuks eureka-momenten
 80 m balk 20 x 40 cm
 84 m2 pvc vloer
 100 m installatiebuis
 100 m2 graszoden
 120 stuks bloemen en planten
 150 m balk 38 x 140
 200 liter koffie
 240 m2 isolatiemateriaal
 250 stuks zadels
 300 m installatiedraad
 300 m vellingschroten
 400 platen underlayment
 500 stuks metselstenen
 600 m2 folie
 700 kg ijzer
 800 kg glas
 1000 stuks dakpannen
 2500 stuks klinker
 6000 kg log balken
 25000 stuks schroeven
Verder materiaal naar smaak toevoegen!

Activiteiten Dorpshoes Nijland

Na de succesvolle opening van ons schitterende dorpshuis zijn we als activiteitencommissie alweer druk aan de slag geweest om een programma op te stellen voor de komende maanden. Zo is er al gebruik gemaakt van het pannenkoek-cadeau van de familie Sietsema, waardoor dorpsbewoners op zaterdag 6 juni j.l. gezellig met elkaar konden komen genieten van een pannenkoek en een drankje. Daarnaast hebben we gekeken naar de activiteiten die bedacht waren door jullie, om hier een programma van op te stellen. Voor de komende periode hebben we eerst het volgende plan bedacht:

Elke **eerste zaterdag van de maand** om 10.00 uur is er een koffie/ranja-ochtend. De gezellige en ongedwongen samenkomsten op zaterdagochtend die voorheen in de speeltuin plaatsvonden, geven we graag een vervolg in en om ons mooie dorpshuis.

Elke **derde vrijdag van de maand** zal er een 'VrijMiBo', oftewel vrijdagmiddagborrel, georganiseerd worden vanaf 17.00 uur. Samen gezellig het weekend inluiden en bijpraten, onder het genot van een hapje en drankje.

We hopen jullie allemaal vaak te kunnen begroeten op bovenstaande momenten. Verder zijn we natuurlijk ook nog aan het kijken wanneer de dorpsbarbecue gepland gaat worden. Hierover worden jullie zo snel mogelijk geïnformeerd.

Verder nog even dit: de activiteitencommissie bestaat uit een aantal hele enthousiaste mensen die samen zorgen voor het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten in het dorpshuis. En hoewel we al met een mooie groep zijn, is er natuurlijk altijd ruimte voor meer mensen die het leuk vinden om mee te denken en te doen. Of als je het alleen leuk vindt om gewoon af en toe eens een bardienstje te draaien, laat het ons dan weten!

Je kunt een berichtje sturen naar sannescholtens715@hotmail.com



Een goede tijd
voor iedereen
die op reis gaat
of lekker in
eigen tuin gaat
genieten van de
zomer!

Colofon

Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema,
Elizabeth Tamminga, Margot Slotboom

Telefoon: 0650826864

e-mail: nijlandkrant@gmail.com

De Nijlandkrant is ook te lezen op

oosternieland.nl

Druk: DePrint, Winsum

Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen
wij graag vóór 1 september 2023 (bijdragen
kunnen ingekort of geredigeerd worden).